



door Remko Alberink

# Reis, mooi boek én huwelijksaanzoek

## Achterhoeks stel reisde 500 dagen

Een reis van 500 dagen. Er zijn weinigen die het verzinnen, nog minder die het uitvoeren. Ingeborg van den Ban (29) en Twan Koenders (32) zijn net terug van hun reis. Een door Van den Ban geschreven boek '500 dagen op reis' is de tastbare herinnering aan een wereld vol verhalen.

DOETINCHEM - Eigenlijk is het niet eerlijk, het Achterhoekse duo heeft zoveel verhalen, en de ruimte dit te bespreken is beperkt. De aanleiding voor de reis was simpel, weg uit de veiligheid van de Nederlandse omgeving, op zoek naar avontuur, iets mee willen maken, dromen waarmaken. Eerst Afrika, daarna onder meer India, Nepal, Myanmar, Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland en terug naar Zuid-Afrika. "Vandaar zijn we de laatste zes maanden per auto teruggedreden, hetgeen heeft veel indruk op mij gemaakt", geeft Koenders aan. "We hebben echte armoede gezien, maar ook de mooiste natuurparken, wilde dieren en we hebben geraft op de Nijl, heel bijzonder."

Liefst 27 landen, 37.000 gelezen boekenpagina's en een autoreis van 26.000 kilometer mede dankzij 3400 liter diesel (Kaapstad-Zeddham), en dat in 500 dagen. Kaapstad heeft een speciale plaats in beider harten gekregen. "Daar heeft

Twan mij ten huwelijk gevraagd", stelt een stralende Van den Ban. Het geschreven boek over de eerste tien maanden van de reis was een andere langgekoesterde wens van Van den Ban. "Ik heb wel ideeën, maar kan het niet zo opschrijven", stelt Koenders. "Ingeborg heeft de inspiratie en heeft het heel mooi kunnen vertalen."

Van den Ban: "Ik schreef de dingen op die ik wilde be-

**'IK HEB TIJDENS DEZE REIS DE OUDE TWAN WEER LEREN KENNEN'**

schrijven. Eerst in de telefoon, maar dat werkte niet. Later gebruikte ik schriftjes."

Van dagboekantekeningen werden hoofdstukken gemaakt, onderweg had het duo tijd genoeg het te bespreken. Een mooi boek is het resultaat, het is online en bij Raadgreep en Berrevoets in Doetinchem



Twan Koenders en Ingeborg van den Ban. (foto: eigen foto)

te koop. Het stel verhaalt zo mooi en beeldend, geef ze een podium en een zaal zit een avond aan hun lippen. Geleerd hebben beiden ook. "De wereld is niet zo eng als we denken, we zijn ook in lan-

den geweest waar een negatief reisadvies gold", merkt Koenders (Zeddham) op. Van den Ban (Doetinchem) komt met een persoonlijkere opmerking, "Ik heb de oude Twan weer leren kennen, een-

tje die minder gejaagd was door het leven van alledag." Wie denkt dat het oude leven tje opgepakt wordt, heeft het mis. Hoewel de oude werkgevers graag met de avonturiers in gesprek gingen, gooit Van

den Ban het roer om. "Ik zat dagelijks drie uur in de auto, en heel vaak file! Ik zou nu graag op de fiets naar het werk gaan."